

## 5 vragen bij de prediking !!

(1) Efeze 1:22

Spreekt over een woonstede Gods in de Geest (de Gemeente). Door het bloed van Jezus zijn wij apart gezet voor God.

In hoeverre heeft u- zichzelf – uw denken – uw gezin - apart gezet voor God ?

(2) Efeze 2:20

Zegt dat Jezus de hoeksteen is. Dus zo'n geestelijk bouwwerk kan schokken doorstaan...

Is dat ook zo bij u?

Hoe gaat u door stormen in uw leven heen ?

(3) Efeze 3:6

Als ik mede-erfgenaar van de belofte in Christus ben – dus geestelijk schatrijk – welke rol speelt die rijkdom dan in uw dagelijks leven ?

(4) Efeze 3:8

Paulus noemt zich verre weg de geringste van alle heiligen maar verkondigt desondanks de rijkdom van Christus aan de heidenen.

Wat doe ik ?

Vertel ik alleen het Evangelie of daarnaast ook over de rijkdommen van Christus voor die ander ?

(5) Gods heilsplan door de eeuwen heen

Heb ik iets begrepen van Gods heilsplan door de eeuwen heen ? ? ? ?

- Uitgangspunt Gen.3:15
- Verbond met Abram Gen.17:2
- Sinai verbond Ex.19
- Nieuwe verbond in bloed van Jezus Lucas 22:20
- Gerechtigheid uit de wet / uit het geloof
- De gemeente (nu)
- Israel (straks)