

Hosea – Gods heilige liefde IV

- I. **Hosea's huwelijk:** een openbaring van Gods hart - 1 - 3
- II. **Hosea's boodschap:** een openbaring van Gods karakter – 4 – 14



Inleiding

- Zijn naam – Hosea = “verlossing”
- Profeet = een geroepene van Godswege om als boodschapper te verkondigen dat wat vanuit de hemel door God tot mensen wordt gezegd.
- 3^{de} profeet tot Israel (10) – na Jona en Amos
- Zijn tijd – 755 - 713 voor Chr. (Assyrische ballingschap 722)
- Uiterlijke godsdienst – II Kon. 15-17
- Een kalf als afgod – I Kon. 12:32/Hosea 13:2
- Heilige plaatsen werden plekken van boosheid!

II. Hosea's boodschap: een openbaring van Gods karakter – 4 - 14

- A. Hfdst. 4-7: **Gods heiligheid** klaagt een onbekeerd Israel aan
- B. Hfdst. 8-10: **Gods gerechtigheid** straft een onbekeerd Israel
- C. Hfdst. 11-14: **Gods liefde** herstelt een bekeerd Israel



C. Hfdst. 11-14: Gods liefde herstelt een bekeerd Israel

- 1) De barmhartigheid van Israëls verbonds-God
• hfdst. 11
- 2) De lankmoedigheid van Israëls verbonds-God
• hfdst. 12
- 3) De kwaadaardigheid van Efraim – hfdst. 13
- 4) De onweerstaanbaarheid van Gods genade –
• hfdst. 14

