



# DANIEL 9: DE ZEVENTIG WEKEN

---

Welkom op deze  
tweede studie  
avond





Profetie over de 70 jaarweken van Dan. 9:24-27  
Over Israel en Jeruzalem





# De 7 + 62 weken

---

- **Hoofdpunten**
- **Negenenzestig weken**
- **Duur van een week / een jaar**
- **Begin van de negenenzestig weken**
- **Einde van de negenenzestig weken**
- **Wat gebeurde er na die 69 weken?**





# Hoofdpunten Dan.9:24-27

---

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.





# Hoofdpunten Dan.9:24-27

---

En na de tweenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is



# Hoofdpunten



- Uw volk en uw heilige stad, Dan. 9: 24
- Gezalfde, een vorst en een vorst die komen zal, Dan. 9: 25,26
- 70 weken, verdeeld in drie perioden, Dan. 9: 24,25,27
- De aanvang ligt vast, Dan.9: 25
- Het einde na 7 + 62 weken is gemarkeerd, Dan. 9: 26
- Het verbond, Dan. 9: 27
- Een verwoester, Dan. 9: 27
- Eeuwige gerechtigheid, Dan. 9: 24





# De 69 weken

- **1 “week” = 7 jaar** (Lev. 25) Sabbatsjaar / Jubeljaar
- **1 jaar = 360 dagen**  
(Gen.7,8) Zondvloed: 5 mnd = 150 dgn  
(Dan.9:27; Openb12:6) Verdrukking: 3½ jr = 1260 dagen
- **Beginpunt: Nehemia 2:1-8:** 1<sup>e</sup> Nisan, 20<sup>e</sup> jaar  
Koning Arthasasta
- **=> 14 maart 445 v. Chr. <=**





**Herstel  
Jeruzalem  
14 maart 445 v.C**

**6 april 32 n. Chr**

**7 + 62 weken =  
69 x 7 x 360 =  
173.880 dagen**





6 april 32 n.Chr = 10<sup>e</sup> Nisan



EXODUS 12:7

# Wat gebeurde er na 6 april 32?



- **Dit was voorzegd: “na de (7+) 62 weken”**

Daniël

9:26

- **Uitgeroeid, “terwijl er niets tegen Hem is“**

Mattheüs

27:23-24

- **“... maar het zal niet voor Hemzelf zijn ...”**

Statenvertaling





## Jesaja 53: 5. 6

---

**Maar om onze overtredingen werd hij doorboord,  
om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die  
ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn  
striemen is ons genezing geworden.**

**Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons  
ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons  
aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.**

